

GEBEDSKALENDER 2018



ZOEK HET UIT!

BID JE MEE?

Mattheüs 7: 7+8:

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.

ZOEK HET UIT!

Een opdracht! Nog voordat we met de KinderBijbelKeet-week beginnen. Zoek uit wie Jezus is! Wie is God voor jou?

In de Bijbel gaat het heel vaak over God zoeken. Met behulp van deze gebedskalender zoeken we uit wie God is. Hoe moeten we zoeken? Waarom moeten we Hem zoeken? Ga mee op zoek en ontdek wat God dan geeft.

Tijdens de KinderBijbelKeet-week gaan we op zoek naar wie Jezus is. We ontdekken dat aan de hand van de Bijbelverhalen die dan verteld worden.

Het doel van de KinderBijbelKeet-week is dat de kinderen ontdekken dat Jezus leeft en in de hemel woont. Hij zoekt ons op en wil ons redden. Hij heeft de macht om ons te geven wat we nodig hebben. Hij vergeeft en geneest en geeft ons zo de kans om steeds opnieuw te beginnen.

Ga mee op zoek in de Bijbel! En bid dat het voor jezelf tot rijke zegen mag zijn. Bid ook dat je anderen kunt helpen tijdens hun zoektocht naar God. Want Hij belooft dat wie Hem zoekt, Hem ook zal vinden!

De volgende tekst leren de kinderen tijdens de KBK:

De Heer beschermt je, Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. De Heer beschermt je, overal, waar je ook gaat, je leven lang. Psalm 121:5&8

20 augustus 2018 - 8 dagen voor de KinderBijbelKeet-week: Zoeken en geloven!

Lezen: Hebreëën 11: 1-16

Hebreëën 11: 6: Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Zoeken en geloven, die horen echt bij elkaar. Als je God zoekt, moet je ook geloven dat God bestaat. Dat Hij leeft! En dat Hij is, zoals Hij zich bekend maakt. Hij is de Almachtige. Hij is de Verbondsgod. Hij is barmhartig en genadig.

Vertrouw erop dat als je God in geloof zoekt, Hij je ook zal belonen. Hij verhoort het gebed om vergeving. Hij wil je helpen als je in nood bent. Hij geeft wijsheid als je het zelf niet meer weet.

Maar de grootste beloning wacht nog. We mogen uitzien naar het eeuwige leven met Hem, want we verlangen naar een hemels Vaderland.

Zoek het uit:

Hoe groot is jouw geloof als je bidt om dingen die menselijkerwijs lastig zijn om te verhoren? Lees daarbij ook eens Jakobus 1:5-8.

- Dank dat God beloont die Hem zoeken. Nu we Zijn hulp zoeken voor de KinderBijbelKeet-week, mogen we ook geloven dat Hij ons zal belonen.
- Bid dat velen mee zullen bidden voor de KinderBijbelKeet-week, omdat Hij ons zal verhoren.
- Bid dat velen God zullen zoeken en in Hem geloven.

21 augustus 2018 - 7 dagen voor de KinderBijbelKeet-week: Zoeken en vinden!

Lezen: Jesaja 55

Jesaja 55: 6: Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

God roept ons in dit Bijbelgedeelte heel vaak op om tot Hem te komen. Luister goed naar Mij! Eet het goede! Verheug je in mij! Kom tot Mij! Zoek de Heere! Roep Hem aan! Bekeer je! Verlaat de goddeloze weg!

Maar Hij belooft dan ook heel veel. Je zult Hem vinden! God ontfermt zich dan over jou. En je ziel zal eeuwig leven.

We kunnen God niet begrijpen. Dat Hij ons veelvuldig wil vergeven ondanks al onze fouten, onze zonden. Wat groot!

Hij geeft blijdschap en vrede. En Zijn Woord zal vrucht dragen. Ook deze KinderBijbelKeet-week.

Zo mogen we vol verwachting uitzien naar hoe God gaat werken ook tijdens deze week als we Gods Woord doorgeven.

Zoek het uit:

Ook in Jeremia 29: 13 en Spreuken 8: 17 belooft God dat wie Hem zoeken, Hem zullen vinden. Hoe moet je zoeken?

Maar in Spreuken 1: 28 staat dat mensen tot God roepen, maar dat God niet zal antwoorden. Waarom niet (vers 29+30)? Wanneer luistert God wel (vers 33)?

- Dank dat God belooft dat Hij te vinden is.
- Bid dat er velen God zullen zoeken en zich zullen bekeren tot de Heere.
- Bid om Gods Geest en om vrijmoedigheid om Gods Woord door te vertellen.

22 augustus 2018 - 6 dagen voor de KinderBijbelKeet-week: Voortdurend zoeken!

Lezen: Psalm 105: 1-5

Psalm 105: 3b+4: Laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden. Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.

Blijf God voortdurend zoeken! Houd aan in het gebed! Want Hij geeft kracht!

We zijn in alles afhankelijk van God. Hij wil zo graag dat we alles aan Hem vragen. Hij wil ons helpen.

En zijn hulp hebben we nodig, ook tijdens de KinderBijbelKeet-week:

- om Hem te kunnen loven.
- om je te verblijden in God en dat uit te dragen.
- om te kunnen bidden.
- om Zijn grote daden bekend te kunnen maken.
- om te zingen voor Hem.
- om nauwkeurig van al Zijn wonderen te kunnen spreken.

Bid voortdurend om kracht en wijsheid, zodat degenen die God zoeken, zeer blij zullen worden! Wat geeft het een vreugde als mensen God vinden. Loof Hem!

Zoek het uit:

Hoe kunnen wij de volken, dus alle soorten mensen, in onze woonplaats bereiken en hen Gods daden, Zijn wonderen, Zijn tekenen en Zijn oordelen vertellen?

- Dank dat jullie Gods daden in jullie woonplaats mogen vertellen.
- Bedenk punten waarvoor je met name Gods kracht wilt ontvangen voor de KinderBijbelKeet-week en bid daar concreet om.
- Bid dat er velen God zullen zoeken en blij zullen worden, wanneer ze God vinden tijdens de KinderBijbelKeet-week.

23 augustus 2018 - 5 dagen voor de KinderBijbelKeet-week: Zoeken en Gods geboden houden!

Lezen: Psalm 119: 1-16

Psalm 119: 2+10: Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken. Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.

Als je God met heel je hart zoekt, dan wil je Hem ook dienen. Dan luister je naar Zijn Woord. Dan wil je naar Zijn wet leven. Je houdt voortdurend aan in het gebed: Laat mij niet afdwalen van Uw geboden.

Het is je grote verlangen om naar Gods Woord te leven. Je wilt niet zondigen tegen God. Je wilt Hem juist loven.

Je wordt juist blij als je Gods geboden houdt. De psalmdichter zegt: Ik ben blijer met Gods geboden dan over wat ik bezit. Dat gaat diep! Ken jij ook deze vreugde in Gods wet? Dan ben je echt gelukkig!

Zoek het uit:

Lees dit gedeelte nog eens rustig door. Hoe vaak gaat het in dit gedeelte over Gods geboden houden (wet, getuigenissen, bevelen, verordeningen, geboden, bepalingen, Uw Woord)? Hoe leeft dat bij jou? Waarom? (Johannes 14:21 en 1 Johannes 5:3)

- Belijd je schuld, omdat je zo vaak tekort schiet om Gods geboden te houden.
- Dank voor Gods goede geboden, omdat ze een bron van blijdschap en raadgever zijn.
- Bid dat de medewerkers allemaal door de Heilige Geest met vreugde Gods Woord willen onderzoeken en Zijn wet willen houden uit dankbaarheid.
- Bid dat velen leren inzien hoe goed Gods wet is, hun zonden zullen belijden en met vreugde Gods geboden willen houden.

24 augustus 2018 - 4 dagen voor de KinderBijbelKeet-week: Zoeken en niets tekort komen!

Lezen: Psalm 34

Psalm 34: 11+12: Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren.

Ons verlangen is om de kinderen de vreze des HEEREN te leren. We willen ze leren wie God is, zodat ze God zullen gaan dienen. Het is nodig dat ze ontdekken dat God goed is en dat Hij geëerd moet worden.

Want Hij belooft dan met Zijn engel rondom hen te zijn. Hij redt hen. Zij zullen niets tekort komen. God zegt niet dat ze geen tegenslag krijgen, maar wel dat Hij altijd redt!

Maar als ze God niet gaan dienen, dan zal God ze straffen, hen uit gaan roeien! Laten we daarom aan de kinderen leren hoe goed het is om God te dienen!

Zoek het uit:

Hoe vaak staat in dit Bijbelgedeelte dat God hoort en redt, dat Hij verlost en dat Hij zorgt dat je geen gebrek hebt.

Toch krijg je soms juist tijdens een evangelisatieweek de vraag hoe het kan dat er zoveel lijden is, ook bij Christenen. Hoe kun je dat uitleggen? (vs. 20, 2 Timotheüs 3: 11+12, Jesaja 43: 1-3)

- Dank dat God belooft dat we niets tekort zullen komen als we Hem zoeken.
- Bid dat er veel kinderen zullen komen, zodat we hen kunnen leren om God te dienen.
- Bid dat we deze week (kinder)bijbels kunnen uitdelen aan mensen die geen Bijbel hebben.

25 augustus 2018 - 3 dagen voor de KinderBijbelKeet-week: Zoeken en niet verlaten!

Lezen: 2 Kronieken 15: 1-7

2 Kronieken 15: 2b: De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

De profeet Azaria vertelt namens God een duidelijke boodschap aan koning Asa en zijn volk: De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

Wat een belofte! God belooft met hem te zijn zolang hij met God is. En dat belooft God ons ook! Zolang jij bij God bent, is Hij bij jou.

En toch blijft God niet bij iedereen. Hij blijft niet zomaar bij jou en bij mij. Hij verlaat de mensen die Hem verlaten. Hij helpt hen niet. Hij redt hen niet. Laten we dit ook duidelijk tijdens de KinderBijbelKeet-week benoemen.

Maar Hij belooft ook: Wanneer je je in benauwdheid tot de HEERE bekeert en Hem zoekt, wordt God door jou gevonden (vs 4).

'U dan, wees sterk en verlies de moed niet, want er is loon overeenkomstig uw werk.' (vs. 7)

Zoek het uit:

Hoe is de reactie van koning Asa en zijn volk op deze boodschap (vs 8-19)? En hoe is jouw reactie hierop?

- Dank dat God belooft om met ons te zijn als we Hem zoeken.
- Bid dat we Gods Woord duidelijk en eerlijk door zullen vertellen.
- Bid dat velen zich bekeren en God zullen gaan zoeken met heel hun hart.

26 augustus 2018 - 2 dagen voor de KinderBijbelKeet-week: Zoeken geeft lofprijzing!

Lezen: Psalm 22: 23-32

Psalm 22:27b: Wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven.

God belooft: als je Hem zoekt, zul je Hem loven. Ga daarom eerst zelf op zoek naar Hem. Want dan zul je (ook tijdens de KinderBijbelKeet-week) God loven!

Deze psalm roept ons op:

Als je de HEERE vreest, loof Hem! Loof Hem in je gemeente!

Maar vereer Hem ook onder de ongelovigen! Want ook zij zullen zich voor God neerbuigen. Zij zullen zich bekeren.

Wat verlangen wij ernaar dat de kinderen God zullen gaan dienen. Dat zij gaan vertellen wat Jezus voor onze zonden gedaan heeft. Niet alleen de kinderen van onze gemeente, maar ook de tot nu toe ongelovige kinderen.

God belooft dit! Hij gaat door!

Want Hij heeft het gedaan! Loof Hem!

Zoek het uit:

Lees de Psalm nog eens rustig door. Waarvoor kun jij God loven?

- in je gebed

- tijdens de KinderBijbelKeet-week

- Bid om vrijmoedigheid om God te loven, ook naar ongelovigen toe.
- Bid dat velen zich zullen bekeren tot God, Hem zullen gaan dienen en Hem zullen gaan loven.
- Bid dat velen anderen uit zullen nodigen om naar de KinderBijbelKeet-week te gaan.

27 augustus 2018 - 1 dag voor de KinderBijbelKeet-week: Zoek eerst het Koninkrijk van God!

Lezen: Mattheus 6: 19-34

Mattheus 6:33: Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Druk, druk, druk! Wat zijn we vaak druk! We gaan winkel in, winkel uit om de mooiste kleding te kopen. We zijn druk met eten, met werken en met van alles en nog wat. We hollen vaak maar door!

Maar Jezus zegt: Dat doen de ongelovigen! Maar maak jij je geen zorgen. God weet wel wat je nodig hebt.

Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Zoek de schatten in de hemel! Zorg ervoor dat Jezus je Koning is en dat je Hem dient. Gehoorzaam Hem! Volg Hem! Geloof in Hem! Dan heeft Hij betaald voor de straf die je verdiend had en ben je vrij, verlost van je schuld.

En dan zal God ook elke dag voor de rest zorgen! Want een goede Koning zorgt goed voor de inwoners van Zijn Koninkrijk.

Zoek het uit:

Wat zegt de Bijbel nog meer over het Koninkrijk van God? (Ga naar www.herzienestatenvertaling.nl, kies bij 'teksten' voor 'woordzoeker' en typ daar 'Koninkrijk van God' in. Of lees o.a. Markus 10: 13-31 en Romeinen 14: 17).

- Dank dat er al heel veel voorbereidingen voor de KinderBijbelKeet-week gedaan zijn.
- Bid dat de kinderen deze tekst die ze gaan leren ook goed zullen onthouden en gaan toepassen in hun eigen leven.
- Bid om eenheid en liefde onder de medewerkers en onder de Christenen in je woonplaats.

28 augustus 2018 - Dag 1 Jezus redt!

God steekt Zijn hand uit om verloren mensen te redden.

Lezen: Lukas 15: 1-7

Lukas 15:2:L Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.

Daar gaat de herder, op zoek naar dat eigenwijze en afgedwaalde schaap. En wat is hij blij als hij dat schaap gevonden heeft!

God zegt: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten. En zo zoekt God ook tijdens deze week het verlorene, de ongelovigen op. Hij zoekt juist de mensen op die afgedwaald zijn. Er zijn veel mensen die denken dat ze God niet nodig hebben. Maar Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en het afgedwaalde thuis te brengen. En dat vraagt Hij ons om ook te doen.

Schaam je dan niet om met zondaren te eten. Wijs hen op de liefde van Jezus. Jezus is blij als Hij het afgedwaalde schaap vindt. Iedereen moet dan blij met Hem zijn. Zelfs in de hemel zijn ze blij als de Herder weer een afgedwaald schaap gevonden heeft. En jij?

Zoek het uit:

Jezus richt Zich namens God in het bijzonder tot de afgedwaalde en laat hen Gods liefde ervaren. Wat betekent dat voor ons tijdens de KinderBijbelKeet-week?

- Dank God voor Zijn opzoekende liefde en voor Zijn uitgestoken hand.
- Bid dat God ook in onze woonplaats laat zien dat Hij het afgedwaalde zoekt.
- Bid dat we als medewerkers juist de mensen opzoeken die afgedwaald zijn en dat zij Gods liefde mogen gaan zien.

29 augustus 2018 - Dag 2 Jezus is machtig!
Jezus is (al)machtig, niets loopt Hem uit de hand.

Lezen: Markus 4: 35-41

Markus 4:41b: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Jezus geeft de discipelen de opdracht om in de boot te stappen en naar de overkant te varen. Maar als God je een opdracht geeft, wil dat niet zeggen dat er geen tegenslag komt. Er komen soms wel stormen, moeiten of problemen. En toch... God laat Zijn kinderen niet in de steek. Al slaapt Hij, Hij heeft echt alle macht in de hemel en op de aarde.

En als je Hem roept, dan hoort Hij. Soms meteen, soms laat Hij je wachten. Maar niets loopt Hem uit de hand. Hij hoeft maar één woord te spreken en alles is Hem gehoorzaam, zelfs de wind en de zee.

Wat hebben wij vaak een klein geloof! Wat kunnen we bang zijn! Maar dat is echt niet nodig!

Laten we vertrouwen op Hem, die alle macht heeft en Hem met eerbied aanbidden. Zelfs als het stormt in ons eigen leven. Hij is erbij!

Zoek het uit:

Ken je ook stormen in je eigen leven? Heb je toen ook ervaren dat niets God uit de hand loopt? Of vond je dat maar moeilijk om te geloven? Waar heb je de macht van God voor nodig voor de KinderBijbelKeet-week?

- Dank dat God alle macht heeft!
- Bid voor de medewerkers dat ze in afhankelijkheid van God zullen leven en het goede voorbeeld geven door op God te vertrouwen.
- Bid dat kinderen zullen inzien dat God almachtig is en ze op Hem (gaan) vertrouwen.

30 augustus 2018 - Dag 3 Jezus geneest!

Als mensen Jezus om hulp vragen, dan geeft Hij wat ze nodig hebben.

Lezen: Lukas 17: 11-19

Lukas 17: 19b: Uw geloof heeft u behouden.

Jezus vermijdt geen mensen. Hij wil juist de mensen helpen die er niet bij horen. 10 mannen komen naar Hem toe! 'Jezus, Meester, ontferm U over ons.' En Jezus wijst geen bidders af, maar helpt.

Maar helaas, 9 mannen vergeten Jezus. Zij komen niet terug om Jezus te bedanken. Zij zijn genezen en denken niet meer aan Jezus. Zo kan het ook gaan tijdens de KinderBijbelKeet-week. Ze horen wel over Jezus, maar ze vergeten Hem weer en gaan Hem niet eren.

Maar één komt er wel terug. Hij viel helemaal buiten de gemeenschap, omdat hij ook nog eens een Samaritaan, een buitenlander was. Maar hij bedankt Jezus wel, hij verheerlijkt Hem, zelfs met luide stem.

En dan bemoedigt Jezus hem. Hij is niet alleen genezen, maar ook voor eeuwig behouden. Door het geloof!

Zoek het uit:

Vind jij het moeilijk om God te danken voor alles wat Hij je geeft? Zoek uit waar je God om hebt gevraagd en wat Hij je heeft gegeven. Dank dan ook!

- Dank God dat vandaag de KinderBijbelKeet-week mag beginnen en benoem concreet dingen die al gedaan zijn of wat God gegeven heeft.
- Bid dat er vandaag juist mensen zullen komen die zich buitengesloten voelen en dat zij God zullen leren kennen.
- Bid voor alle vrijwilligers tijdens de KinderBijbelKeet-week, de vertellers, muzikanten, toneelspelers, begeleiders van een groepje, corveeërs en iedereen die maar helpt.

31 augustus 2018 - Dag 4

Jezus woont in de hemel!

Lezen: Handelingen 1: 4-14

Hand. 1:11b: Deze Jezus, Die van u is opgevaren naar de hemel.

Daar gaat Jezus! Voor het oog van Zijn discipelen vaart Hij op naar de hemel. Niet omdat Hij hier niet kon blijven. Niet alleen omdat Hij naar de Vader gaat. Nee, het is een triomftocht! De overwinning is behaald! Hij laat ons niet in de steek. Hij bidt daar voor ons. Ook mogen we weten dat Hij weggegaan is om daar een plaats voor ons klaar te maken.

Nu is het niet zo dat Hij voor ons bidt en wij dus niet hoeven te bidden. Nee, juist niet. Hij gaf ze eerst de opdracht mee om biddend de Heilige Geest te verwachten. Die heb je nodig om getuige te kunnen zijn. Binnen en buiten de kerk, tot aan het uiterste puntje van de aarde.

En dan zie je dat ze eensgezind en volhardend baden om de Heilige Geest. En wat een zegen geeft God!

Laten ook wij in onze gemeente zo eensgezind en volhardend bidden! Dan kunnen we door Zijn Geest getuigen en wonderen verwachten!

Zoek het uit:

Wat betekent het voor jou dat Jezus opgevaren is in de hemel? (Zie bijv. Johannes 14: 2, Johannes 16: 7, Romeinen 8: 34, Hebreëën 9: 24-26 en HC Zondag 18).

- Dank dat Jezus voor ons bidt bij Zijn Vader.
- Bid om de Heilige Geest, zodat je van Hem kunt getuigen.
- Bid voor een gezegende afsluitavond en dat er ook velen zullen komen die nog weinig van God afweten.

1 september 2018 - 1 dag na de KinderBijbelKeet-week: Jezus gevonden, vertel het door!

Lezen: Johannes 1: 44-52

Johannes 1:46: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.

En... heb je nu tijdens deze KinderBijbelKeet-week Jezus gevonden? Roep je het uit, net als Filippus: 'Wij hebben Hem gevonden!' Wat geweldig als je ontdekte dat God je riep: 'Volg Mij'!

Dan wil je toch ook dat anderen Jezus vinden! Dan vertel je het toch door! Ja maar, zeg je misschien, ik ken Hem nog niet zo goed. Ik weet nog zo weinig van de Bijbel. Ik kan anderen dan toch nog niet van Jezus vertellen. Echt niet?

Filippus wist ook nog niet alles. Hij ging vertellen dat Jezus de Zoon van Jozef was en zei niet dat Hij de Zoon van Maria was.

En toch, God zegende dit gesprek. Filippus zei: 'Kom en zie'! Hij nodigde hem uit om mee naar Jezus te gaan. En Nathanaël ontdekte nu ook zelf wie Jezus was.

Nodig mensen uit en neem ze mee naar Jezus!

Zoek het uit:

Aan wie wil jij vertellen over Jezus?

- Dank dat we deze week mochten ontdekken wie Jezus is.
- Bid dat er een opwekking in je woonplaats komt, omdat iedereen het weer door wil vertellen wie Jezus is.
- Bid dat je mensen zult uitnodigen en hen kunt meenemen naar Jezus.

2 september 2018 - 2 dagen na de KinderBijbelKeet-week: Jezus is ...?

Lezen: Markus 8: 27-30 en/of Mattheus 16:13-17

Mattheus 16:16b: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

Je bent nu met behulp van deze gebedskalender op zoek gegaan. Je hebt uitgezocht wat er in de Bijbel over zoeken staat. Hoe je moet zoeken, wat je moet zoeken, enz.

Ook ben je op zoek gegaan naar Jezus. Wie is Hij, wat doet Hij en waar woont Hij? En dan komt er nu nog één belangrijke vraag! Wie is Jezus nu voor jou? Zoek dat uit!

Is Hij een profeet of een groot voorbeeld? Of veel meer? Is Hij de Christus voor jou, de Zoon van de levende God? Petrus mocht deze mooie boodschap toen nog niet doorvertellen, maar wij wel! Getuig ervan!

Zoek het uit:

Als je 1 minuut zou krijgen om aan iemand te vertellen: Wie is Jezus voor jou? Wat zou je dan antwoorden? Oefen daarmee!

- Dank God dat we afgelopen week met heel veel kinderen, tieners en volwassenen mochten uitzoeken wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan.
- Bid voor een zeer gezegende kerkdienst, waarin de dominee vol van de Heilige Geest, met alle vrijmoedigheid Gods Woord door mag geven.
- Bid dat je met iemand een goed gesprek krijgt waarin je mag getuigen wie Jezus voor je is.
- Blijf voor hen bidden opdat ze God (steeds beter) leren kennen.
- Wij willen jou bedanken voor het meebidden voor de KinderBijbelKeet-week. Kijk om je heen of je hen verder kunt helpen om God (steeds beter) te leren kennen.